

vr. 19 okt.

De jeugd van tegenwoordig! Het is soms apart om te zien hoe sommige jonge mensen vaart maken met het klaarstomen van hun leven. De uitroep wordt natuurlijk gebruikt voor al die onbeleefde en wel erg vloekende tieners die je van je fiets rijden, terwijl je net optrok voor het stoplicht. Maar er is meer jeugd dan dat. Meer jongeren. En vooral meer jonge mensen die gewoon hun stappen in het leven maken op hun manier. Nieuwetijdskinderen, indigo- of kristal kinderen beginnen nu ook langzaam hun leven te maken.



Ik kom er op omdat ik van mezelf even niet zo'n behoefte had aan een uitgebreid verhaal. Maar het kan dan zo leuk zijn om het over anderen te doen, vandaar. Emily is zo lekker bezig en die is toch jaren jonger dan ik. Gordon is er trouwens ook zo een. Uit Utrecht en heeft al een uitgebreide website met heel veel informatie speciaal voor de nu volwassen kristal- en indigo kinderen. Veel jonger dan ik. En allebei blijkbaar al langere tijd bezig om op te bouwen wat ze nu doen. Was al jong duidelijk voor ze, denk ik dan.

De een heeft een goede praktijk voor healings en cursussen en de ander dus de website met massa's informatie. Ik heb me echt even afgevraagd of je, als je nog best jong bent zoals Emily, wel goed en verantwoordelijk een eigen praktijk kan hebben. Meestal zijn mensen ouder voordat ze op een stabiele manier aan het werk kunnen. Maar ik heb me zorgen gemaakt om niets. Het gaat prima, ze blijft prima op haar eigen plek en werkt krachtig en liefdevol. Geen vuiltje aan de lucht.

Gordon is meer van de echte Nieuwe Tijd hoek, maar heeft dan ook alle informatie verzameld die je van dienst kan zijn als je vind dat je een (volwassen) indigo- of kristal kind bent. En als je er over twijfelt, kan je het uitzoeken op de site zelf. Dat is met een grappige vragenlijst, maar je herkent ook veel als je de onderwerpen leest.

Emily moet wel een kristalkind zijn. Zo stabiel als die vrij vroeg in haar leven al met helings, cursussen en energieën werkt is opmerkelijk. Dan kan je wel een lange, mooie rij aan cursussen en opleidingen gedaan hebben, de rust en het begrip voor een goede praktijk en dus de consulten met het daarbij horende persoonlijke contact komt uit haarzelf. Overigens, ik ben niet de enige die het ineens opviel. Ze staat nu ook in de Paravisie van deze maand (oktober 2011) met een artikel over soul retrieval.

Afijn, ik dacht dus: als ik even een dagje niet zo veel te vertellen heb, dan leuk over anderen.

Wil je verder lezen, hier zijn de websites:

www.sterrenwijs.nl

www.nieuwetijdskind.com



Je kan ook deze column blijven lezen, kom je ook veel te weet over alles met spiritualiteit. Dat voel ik nu al aan komen! Morgen meer.